

WHATSAPP GROEPEN
—
GUIDE & GESPREKSTIPS



Sis, you GOD this

Voorwoord



Hi sis,

Wat super leuk dat je deze WhatsApp groepen guide met gesprekstips gedownload hebt!

We hopen dat deze guide je helpt om via WhatsApp groepen nieuwe christelijke vriendinnen te maken.

In deze guide geven we je een paar tips mee om vriendschappen via WhatsApp op te bouwen. Want: het kan echt! We bidden dat deze groep een zegen zal zijn voor jou en je geloofsleven.

“

Alles wat je aandacht geeft groeit; ook op het gebied van vriendschappen!

”

Liefs,

HET SIS, YOU GOD THIS TEAM

TRIP 01

STEL JEZELF VOOR

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND

Hoe beter je iemand leert kennen, hoe sterker de vriendschap kan worden. Stel jezelf uitgebreid voor: vertel hoe oud je bent, waar je woont, waar/wat je studeert/werkt, wat voor sport je doet, welk instrument je bespeelt, wat je graag doet in je vrije tijd, wat echt typisch 'jou' is...



Deel ook vooral je christelijke achtergrond: wanneer ben je tot geloof gekomen, hoe ben je tot geloof gekomen, naar welke kerk ga je? Misschien zijn er nog andere bijzondere gebeurtenissen over je geloof die je wil delen. Doe dat vooral!



OZ TIP

TOP 3

Deel je top 3 met elkaar

Hoe meer je van elkaar weet, hoe makkelijker de gesprekken zullen verlopen. Om elkaar goed te leren kennen, is het leuk om je eigen top 3 te delen.

Mijn top 3 op het gebied van...

- Boeken
- Vakantie bestemmingen/plekken
- Activiteiten voor in je vrije tijd
- Hobby's
- Muziek
- Films/series
- Eten
- Dieren
- Bijbelteksten
- Bijbelboeken/Bijbelfiguren

ZORG DAT JE GENOEG GESPREKSON- DERWERPEN HEBT

Bedenk waar je over kunt beginnen als het gesprek stil lijkt te vallen. Je kunt bijvoorbeeld vragen naar plannen voor die dag, het weekend of de komende tijd. Geen inspiratie? Pinterest eens op “Pickwick vragen” en je vindt genoeg vragen die je kan stellen!





04 GROEPSGEVOEL TIP

Doe iets gezamenlijks

Samen een boek lezen of samen meedoen aan een challenge... iets gezamenlijks hebben en/of doen schept een band. En zo kun je elkaar ook op de hoogte houden, waardoor je het contact met elkaar onderhoudt. Op deze manier bemoedig en inspireer je elkaar ook nog eens in het geloof!

Op het forum van Sis, you GOD this kan je challenges en boekentips vinden!

De challenges vind je bij Groepen.

De boekentips vind je bij Topics > Boeken, films en series of type in de zoekbalk het woord 'boek' in.



... A SWEET
FRIENDSHIP
REFRESHES THE
SOUL.

PROVERBS 27:9



OP ZOEK NAAR VERBINDING EN
BEMOEDIGING IN HET GELOOF?

Sluit je aan bij de
Sis, you GOD this
community!



PLATFORM

[HTTP://WWW.SISYOGODTHIS.NL/](http://www.sisyougodthis.nl/)

**Sis,
you
GOD
this**